

EEN DANKBAAR PILOOT.

Den 12 Juni 1943 heeft de familie P. v. d. Broek-Klerx, café Veldtent alhier, onderdak verleend aan een Engelsche piloot, die neergevallen bij Utrecht en tot hier gekomen was, hem verkleed en verder geholpen om hem uit handen van den vijand te houden.

Eerst in November 1945 kreeg de familie den eersten brief van hem, waarin hij mededeelde, dat hij destijds goed in Londen was aangekomen en dat hij hoopte dat jaar nog een bezoek te brengen.

In Juli 1946 kreeg men een dankbetuiging van den Air Chief Marshal Deputy Supreme Commander-Allied expeditionary Force.

In September 1946 een tweede, n.l. van het geheele Amerikaanse volk door Dwight D. Eisenhower, General of the Army-Commander General United States Forces European Theater.

En j.l. Zondag kwam de piloot zelf, met name Adjutant A. C. Wallace de familie v. d. Broek een bezoek brengen, om persoonlijk nogmaals zijn dank te betuigen, wat natuurlijk zeer op prijs werd gesteld.

A Grateful Pilot

On June 12th family P. van den Broek-Klerx, Café veldtent at this location, gave shelter to an English pilot, who was downed near Utrecht (Hoogblokland) and came to here, and gave him clothing and helped him to stay out of the hands of the Enemy. In November 1945 the family received a first letter from him in which he indicates that he arrived safely in London and that he hoped to visit them one day. In July 1946 they (the family) received a thank you notification from the Air Chief Marshall Deputy Supreme Commander Allied Expeditionary Force. In September they received a second letter, this time from the whole American nation signed by Dwight D. Eisenhower. General of the Army Commander General United States Forces European Theater. And last Sunday the pilot himself Adjutant A.C Wallace came to visit the van den Broek family to personally thank them which was naturally highly appreciated.